

◆ **Jos de Heer**

**De ladder van de kloosterlingen**  
Theoloog Jos de Heer vertaalt en belicht het werk van de twaalfde-eeuwse kartuizer monnik Guigo II. Hij geeft ook praktische aanwijzingen voor de 'lectio divina', de meditatieve omgang met de Bijbel.

*Skandalon, 240 blz., € 22,95*

◆ **Angela Saini**

**Superieur**

De rassentheorie beleeft een zorgwekkende comeback, in wetenschap en in politiek. Angela Saini onderzoekt pseudowetenschappelijke beweringen en theorieën over ras en toont aan waarom ze onhoudbaar zijn.

*Ten Have, 336 blz., € 22,99*

◆ **Marja Vuijsje**

**De kleine De Beauvoir**

Marja Vuijsje, zelf onderdeel van 'de tweede feministische golf', biedt een kernachtige samenvatting van hét boek van die stroming: *De tweede sekse* van Simone de Beauvoir, geschreven in 1949. Vuijsje laat zien welke invloed het boek had en nog steeds heeft.

*Atlas Contact, 79 blz., € 11,99*

◆ **Paul Moyaert**

**Hoe schizofrenie zich redt**

Waanzin komt vaak negatief in beeld; hij wordt dan tot een defect gereduceerd. In het voetspoor van Franse filosofen Gilles Deleuze en Félix Guattari verwerpt filosoof Paul Moyaert deze eenzijdigheid.

*Vantilt, 119 blz., € 19,95*

◆ **Corine Beeuwkes-van Ede**

**Ik ben niks**

Geloof van vandaag heeft veel weg van een tapasbar: je haalt overal ingrediënten vandaan om daarvan een smakelijk geheel te maken dat bij je past. Daaraan voegt predikant Corine Beeuwkes-van Ede wat bijbelse ingrediënten toe, voor iedereen die zich niet direct tot één geloof wil bekennen.

*Hof van Ede, 216 blz., € 19,90*

## Het vertrouwen van de internetpastor

**D**e kloosterordes gaan met de tijd mee. De Vlaming Nikolaas Sintobin is tegelijk jezuïet en 'internetpastor'. Zo houdt hij zich bezig met zijn podcast 'Bidden onderweg' en weblog 'In alle dingen'. Daarnaast schrijft hij ook nog ouderwets boeken. Maar wel in telegramstijl: in *Wat deed God voor Hij de wereld schiep?* geeft hij een bloemlezing van thema's binnen het christelijk geloof aan de hand van 52 innemende vragen.

Die vragen zijn interessant voor alle lezers – christen of niet. Zo luidt de eerste vraag of geloven iets uitzonderlijks is. Nee, zegt Sintobin. Geloven hangt nauw samen met vertrouwen hebben. Ieder mens leert, van kinds af aan, de mensen in zijn omgeving te vertrouwen. Ze kunnen ook niet anders, want mensen zijn van samenwerking afhankelijk. Veel mensen zouden ook willen vertrouwen op God. Maar de sprong is dan vaak te groot, aldus Sintobin. We kunnen als kind wel onze ouders zien, maar God zien we niet. Het geloof, of het vertrouwen, is iets wat je moet ontvangen. Je

kunt niet zomaar beslissen het te hebben. Onder elke inleidende vraag en Sintobin's begeleidende antwoord staat een aantal gerelateerde vragen om alleen of met anderen op door te gaan. Doordat elke vraag in het boek gekoppeld is aan andere vragen, hoeft het boek niet van kaft tot kaft gelezen te worden. Zo kun je juist een spoor volgen dat je specifiek bezighoudt. Zo kun je dwalen langs de vraag of wetenschap en geloof wel samengaan, of Jezus écht uit de dood is opgestaan en wat mensen zoal doen in de hemel.

'Het' christelijk geloof overzichtelijk weergeven is een onmogelijke taak. Toch is Sintobin erin geslaagd om een boek samen te stellen waar (bijna) iedereen iets mee kan.

(Daniël Zevenhuizen)

**Nikolaas Sintobin**

**Wat deed God voor Hij de wereld schiep?**

KokBoekencentrum, 128 blz., € 13,99



## 'Een vurigen missieijver'

**'Een familiegeschiedenis van katholieke wereldverbeteraars': zo luidt de ondertitel** die journalist en antropoloog Mar Oomen (1961) meegeeft aan haar boek 'Missievaders'. Met die missievaders zijn dan bedoeld haar grootvader Janus en haar vader Dries Oomen. Zowel Janus als Dries stelde zich als arts in dienst van het rooms-katholieke missie-ideaal. Hun vrouwen deelden in dat ideaal. "Bezield door een vurigen missieijver" ging Janus in 1933 aan de slag als arts in Nederlands-Indië. Echtgenote Stans liet zich ook niet onbetuigd. Met succes leerde zij vrouwen op Celebes de reidans zoals die voor de oorlog onder Nederlandse katholieken opgang maakte. Het gezin Oomen raakte tijdens de Japanse bezetting verspreid over verschillende 'Jappenkampen'. Na de oorlog besloten Janus en Stans nog een tijd in Indonesië te blijven om bij te dragen aan een sterke r.-k. aanwezigheid in het inmiddels onafhankelijk geworden land. In 1951 kwam het gezin voorgoed terug naar Nederland. Dries Oomen en zijn vrouw Pauke vestigden

zich in 1958 in Tanganyika. Hij wilde 'neger zijn met de negers, voorzover mogelijk'. Was dat wel mogelijk? Aan goede bedoelingen en inzet ontbrak het haar vader en grootvader niet, zo maakt Mar Oomen duidelijk, maar in feite waren zij onderdeel van het koloniale systeem. Familiegeschiedenissen zijn onder auteurs en lezers populair. Mar Oomen blijkt een uitmuntend beoefenaar van dit genre. Zij geeft evenwichtig een betrokken gezicht aan een belangrijk stuk Nederlandse en katholieke historie. Pijnlijke confrontaties schuwt ze daarbij niet. Het boek eindigt met de aangrijpende geschiedenis van de teloorgang van haar vader.

(Jan van Hooydonk)

**Mar Oomen**

**Missievaders**

Atlas Contact, 302 blz., € 22,99

