

Zei ik het niet? (2)

Mar Oomen, hoofdredacteur *Genoeg*

Nee, dat de kredietcrisis in zo'n woeste golf over ons heen zou spoelen, had Mar Oomen niet gedacht. Maar toen ze een jaar geleden in Max Westermans boek *In alle staten* las dat het voor Amerikanen heel gewoon was om op de pof te leven en voor 15 duizend dollar rood te staan op de bank, besepte ze wel: 'Dat geld moet een keer worden terugbetaald. Maar hoe?'

In het decembernummer van *Genoeg* – de voormalige *Vrekkenkrant*, doelgroep: 'de autonome mens' – wordt een artikel gewijd aan een meer fundamentele vraag. Die luidt: leven met genoeg, hoe doe je dat? Oomen wil best een tip van de sluier oplichten: 'Een vleugje stoïcisme en boeddhisme, vermengd met Hollandse

nuchterheid, dat is nodig.' En leren leven met genoeg – nee, niet die flatscreen kopen als je oude tv het nog doet! – is op micro-niveau het enig juiste antwoord op de crisis. 'Het begint met de vraag: waar gaat het om in het leven? Gaat het om wat andere mensen van je vinden, om materie, altijd maar meer willen? Of durf je jezelf de vraag te stellen: wat vind ik een zinvol bestaan?' Alleen als we bovenstaande vragen blijvend stellen, krijgen we, hoopt Oomen, op den duur een gezondere economie. 'Niet een die gericht is op winst maken, maar een die is gebaseerd op wat we werkelijk nodig hebben.' Voor Oomen daarom dus geen groot koophuis. 'Met een hoge hypotheek zou ik als freelancer commerciële stukjes moeten schrijven, terwijl ik nu kan doen wat ik het liefst wil: mooie verhalen maken.'